

Sommartal, Gustav Adolfs torg, Göteborg, 26 augusti, 2023

Det är så roligt att vara i Göteborg, som visar sig från sin traditionsenliga sida. Ett härligt horisontellt regn med fasta och tydliga vindar.

Det var så här jag växte upp i den här stan. Fukt, Volvo och Broder Daniel. Det var innan skyskraporna och västlänken. Staden må vara byggd på lera av holländare, men ingenting känns mer hemma än att komma tillbaka till Göteborg igen. Välkomna hit allihopa – det jag kallar hemma.

Vänner jag vill börja med att säga: Den ryska invasionen av Ukraina har skakat en hel värld. Mammor som får ta sina små barn i famnen och fly sitt eget land. Ryssland får inte vinna. Säkerhetsläget i Sverige har förändrats. Våra myndigheter har höjt terrorhotnivån. Läget är allvarligt.

I sådana här lägen måste man hålla ihop. Så låt inte krafter här hemma utnyttja situationen till att ställa människor mot varandra och skapa ännu mer rädsla och otrygghet.

De som vill splittra oss kan bara mötas av vår samlade kraft. Vår gemenskap och vår starka solidaritet. Det är tillsammans som vi står starka!

Efter fyra år av bedrägligt högerstyre känns det gött att stan är vänsterstyrd igen. I ett hårt ekonomiskt läge där regeringen verkar ha gått under jorden får Göteborgs barnfamiljer ett högre ekonomiskt stöd för att få vardagen att gå ihop. Fler barnmorskor ska anställas på förlossningsvården och nya idrottshallar ska byggas för att göra idrotten tillgänglig för fler.

Samtidigt gör regeringen allt för att förvärra en ekonomisk kris och låter dig betala för den.

Ja, vart ska man börja? Är detta kanske den sämsta regering vi någonsin haft?!

En regering som lyckas leda landet till en av Europas högsta inflationsnivå, Europas kanske högsta arbetslöshet och Europas lägsta tillväxt.

Det är så illa.

För Sverige skulle kunna vara någon annanstans idag. Jag ser det när jag lämnar min dotter på förskolan som tas emot av pedagoger som har lärt henne alltifrån att äta med bestick, hur kroppen fungerar till hur man är snäll mot kompisarna och delar med sig. Jag vet det när jag träffar undersköterskan Sandra när hon tycker att hon har världens bästa jobb på äldreboendet i Sandviken. Jag inser det

när jag träffar Benke som fick ett cancerbesked, men i den svåra tiden kunde ta sig igenom behandlingen tack vare stödet han fick av kontaktsjuksköterskan Eva.

Och vad stolt jag blir över Sverige när jag träffar If Metallklubben i Hofors. Där dom nu ska bygga en stor vätgasanläggning för att göra stål utan fossila utsläpp. Dom står längst fram i klimatomställningen. Min morbror och spårvagnsföraren Hamid, som tar sig upp tidigt för att köra göteborgarna till jobbet.

Det här är Sverige. Så här ser Sverige ut i många delar. Vårt lilla land i norra Europa som blev världens tryggaste land att bo i. Inte av en slump. Med trygghet kommer tillit. Strävsamma människor gick till jobbet, vi hjälptes åt, med respekt och omsorg om varandra byggde vi samhället bättre och starkare.

Trots att vi fortfarande på många sätt lever i världens mest fantastiska land har vi begåvats med en regering som gör allt för att bryta sönder det som byggts upp, stoppa det som kan utvecklas och som ser ned på sina egna medborgare.

När portarna äntligen öppnas och Kristersson och co ska komma ut för att ge oroliga småbarnsfamiljer, fattiga pensionärer och de som fått sin boränta flerdubblad ett besked om åtgärder, är det endast en punkt som står på ”att göra-listan.

Och det är att ta en fika. Fika med Ica, fika med exportföretagen för att lugna dom om tågkaosen. Till bankerna blev det ingen fikaträff, bara ett telefonsamtal. Regeringen fikar sig igenom krisen. Tar en kaka till, medan barnfamiljerna inte har råd att ställa mat på bordet. Tack för kaffet.

Och nej, vi glömmet inte.

Ebba Busch skulle dela ut falukorvar till folket. Ni minns henne i valrörelsen. En falukorvsring nedstoppad i designerväskan som hon i tid och otid svingade högt ovanför huvudet möjlig för alla att skåda. Eller eftersom falukorven gjorde premiär i en radiodebatt var det kanske inte så många som just såg korven. Men vi fick höra om den. Hon förklarade allvarligt att om hon vann valet så skulle det genast bli billig falukorv till folket. Men det tog inte slut där! Hon skulle inte bara rädda oss från den dyra korven. Hon skulle sänka bensinpriser och elpriser.

Hur många lögner kan man höra innan öronen faller av? Aldrig någonsin har falukorvspriserna varit så här höga. Bränslepriserna pikar. Ebba-priserna skenar. Varför gömmer sig falukorvsministern nu? Nu har hon ju chansen att göra det hon lovade svenska folket.

Det är inte inflationsbekämpning. Det är bekämpning av svenska folket. Dom bekämpar hårt arbetande människor. Barnen, Pensionärerna. Med samma gamla vanliga moderata högerpolitik. Låt dom inte komma undan.

Någon kanske säger att det är inte lätt att hantera ett svårt ekonomiskt läge. Enkelt att klaga i opposition, men en helt annan sak i verkligheten. Visst är det ett svårt läge. Men vad är det som gör att Sverige måste vara sämst i klassen? Frankrike, och Schweiz lyckas pressa tillbaka sina matpriser med tydliga överenskommelser – då kan väl den svenska regeringen också försöka? När Norge och Tyskland gjort mångdubbelt mer för att få ner elpriserna – varför lyckas inte den svenska ministern?

När Spanien lyckas pressa tillbaka sin inflation mest av alla länder genom att bromsa hyreshöjningarna, sänka priset i kollektivtrafiken OCH höja minilönerna – då bör väl ändå en regering kunna inspireras? När ett land som USA bekämpar inflation med ett omfattande investeringspaket för ny grön industri – fortsätter den svenska regeringen bråka om småslantar.

Varför måste just vi här i Sverige se på denna innehållslösa teater av den arbetskygga Kristerssonkvartetten medan andra europeiska regeringar arbetar med uppkavlade ärmar.

Svenska barnfamiljer behöver också äta. Svenska bolånetagare är också trötta på bankernas skamlösa girighet. Avgifterna i kollektivtrafiken i Sverige är också alldeles för höga. Svenska folket vill se handling – inte ett ständigt pågående kafferep.

Vi har fyra storbanker i Sverige och en bristande konkurrens mellan dom. Jag behöver inte tala om för er hur dom har agerat i den nuvarande ekonomiska situationen. Du ser det på ditt konto varje månad.

Dom allra flesta av oss tvingas ta höga lån om vi ska köpa bostad. Någonstans måste man nämligen bo. Det utnyttjade bankerna glatt, för att tjäna pengar. När tiderna blir sämre höjs räntan, och då tjänar bankerna själva ännu mer. Hur kan det vara rätt att några få toppar i banken ska få profitera på oss på det sättet, när vi har en kostnadskris?

"Jag förstår att det kan provocera när vi kommer ut med en vinst för kvartalet på 12 miljarder kronor. Men jag ser det inte så." säger SEB:s VD. Swedbanks VD talar klarspråk: "Det är bra att banker tjänar pengar".

200 miljarder – så mycket kommer dom ha tjänat i slutet av detta år. Det är mer än hela försvarsbudgeten. Det är mer än vad staten lägger på barnens utbildning.

Det sägs ofta att bankrånen nästan har försvunnit med allt mindre kontanta medel. Men det är fel. Det här är vår tids bankrån. Din bank rånar dig, precis när du har det som tuffast. Och den här regeringen har släppt in rånaren.

Så kan vi inte ha det! 200 miljarder är mycket pengar. Det är våra pengar.

För att komma till rätta med detta föreslog Vänsterpartiet i somras att använda statens bank, SBAB, för att sätta press på de övriga bankerna och sänka vinsterna till mer normala nivåer. Flera oppositionspartier stödde förslaget i riksdagen, men det föll då Sd och regeringen stoppade det. Regeringen öppnade istället glatt bankvalvet och lät pengarna regna ner över bankerna.

Sverigedemokraterna har gått från heilande huliganer på torget till fina middagar och dyra spritflaskor från banker och skolföretag. Deras gärning i regeringskonstellationen går nu ut på att utföra de politiska önskingar som banker och skolföretag har. Så nu äntligen sitter dom på sina fina rum på regeringskansliet för att som nyttiga idioter blockera alla förslag som kan sänka din ränta.

Det här är förstås ingenting SD vill prata högt om. Åkesson och hans vänner verkar ha gått i ide. Hukar sig inne på regeringskansliet tillsammans med alla löftesbrotten om höjda pensioner och billigare bränsle. Låntagarna får gå från hus och hem, men från Åkesson hörs intet nytt. Men ibland stiger dom upp ur dvalan. Och med jämna mellanrum tittar han och hans partivänner fram som gubben i lådan och likt papegojor deklarerar dom att allt är invandrarnas fel. Har din ränta fördubblats? Utvisa barnen ropar Åkesson från maktens korridorer där han hålls i tryggt förvar av Kristersson. Här anges ingen.

Men idag mina vänner får vi passa på att ställa frågan när han vågat sig ut att sommartala i Sölvesborg. Kommer SD fortsätta att låta bankernas göra stora övervinster medan fattiga pensionärer och barnfamiljer går på knäna?

Är det så mycket finare att äga en bank än att vårda en äldre eller undervisa barn? Jag tycker inte det.

Vänner för att göra något åt det här, här och nu föreslår Vänsterpartiet idag en tillfällig skatt på bankernas övervinster, en så kallad oligopolskatt. I likhet med det som redan finns i flera europeiska länder.

Pengarna ska användas där behoven är störst i krisen. Oligopolskatten ska oavkortat gå till välfärden. Täcker staten inte upp för kostnadskrisen kommer det att innebära stora personaluppsägningar. Vi tänker inte låta eleverna betala krisen med en försämrad skolgång. Benke ska ha den bästa möjliga cancerbehandlingen. Vi vägrar att försämra den. Sjukvården klarar inte fler nedskärningar.

För Vänsterpartiet är valet självklart mellan att skydda bankernas oskäligen övervinster och skydda välfärden. Det får vara nog nu. Vi väljer svenska folkets välfärd.

Jag är vänsterpartist för att jag är stolt över vårt välfärdsbygge. Över att vi har industrivanan och den tekniska kapaciteten att bygga världens modernaste utsläppsfria företag, världens bästa vård och skola, vi kan bygga världens tryggaste land. Vi har inte råd att avstå! Men det går inte att fika sig till. Vi är ett litet land som har lyckats eftersom vi har hållit ihop och arbetat hårt. Politiken har klivit in och gjort sin del, visat respekt för medborgarna och så byggdes tryggheten och tilliten.

Jag blev vänsterpartist för att jag känner hopp. För att jag vet att det går. Vi svenskar byggde järnvägsräls, miljoner bostäder, landsomfattande vård, och skola när vi var betydligt fattigare än nu. För att vi vet att trygga människor är friare människor.

Vi behöver känna trygghet för att ställa om för klimatet. Trygghet i förändring och omställning. Att priserna inte plötsligt sticker iväg. Trygghet för att byta jobb, utvecklas och må bra. Ska vi kunna visa respekt för andra måste vi också få respekten tillbaka.

Gammal fossil energi och teknik ska inte räddas. Gamla jobb kommer inte räddas. Kommer inte kunna räddas. Men för oss vänsterpartister är det alltid ett ansvar att rädda människorna. Du ska kunna ta dig till och från jobbet – billigt klimatsmart och snabbt. Låt klimatomställningen bli en ny svensk storhetstid för nya svenska gröna industrijobb, för bättre villkor för dig som kör spårvagn och tåg, för fler bostäder med högre kvalitet.

Vi har fortfarande inte upplevt våra livs bästa dagar.

Vänner, vi vänsterpartister blir fler och fler. En del har inte tidigare lutat åt vänster. Men har nu ändrat sig.

Jag tänker på företagaren från Karlskrona som gick med för att vi inte kan ha en vinter till där marknaden kan pressa fram skyhöga elpriser

Jag tänker på Omar som jag träffade i Stockholm som aldrig tidigare gått och röstat i ett val, men som sa att nu får det vara nog.

Jag tänker på mamman vars dotter ringde mig för att berätta att hon trodde det hade blivit något fel på pensionsutbetalningen. Det var ju så mycket pengar på kontot. Dottern förklarade att det var Vänsterpartiets krav om höjd garantipension som syntes på kontot och att pengarna var hennes. Om det är sant hade hennes mamma sagt så ska jag välja vänsterpartiet för första gången i mitt liv i nästa val.

Kanske var det en och annan som hoppades på något annat än dom styrandes ständiga svek när dom röstade fram den här regeringen. Det kan jag ha förståelse för. Men som nu kanske tänker om när allt dom lovat visade sig vara tomma ord. Du är välkommen till oss i Vänsterpartiet. Vi kommer kämpa för dig.

Du, företagare som behöver el för din verksamhet. Du kommer få sänkta elpriser när vi tagit kontroll över elprismarknaden. Vi kommer arbeta stenhårt för dig, ditt företag och dina anställda.

Industriarbetarna i Hofors som ska producera stål utan fossila utsläpp. Ni är dom som kan förändra Sverige.

Du som är lärare idag -vi kommer se till att din arbetsmiljö blir bättre. Att vi får en skola där det finns resurser.

Du som pendlar – vi kommer se till att tågen börjar gå i tid.

Vi har tillsammans lyckats göra stora saker i det här landet tidigare och vänner vi ska göra det igen.

Vänner,

Respekt måste förtjänas och tillit är något man bygger upp. Regeringar som inte respekterar sina medborgare skadar tilliten i samhället. För varför ska man sätta sin tilltro till någon som lämnar en när det blåser som mest? Som skyddar vinsterna för dom som redan har men som inte lyfter ett finger för alla dom som nu kämpar på och drar sitt strå till stacken.

Men vänner vi litar på varandra. Vi ska hålla ihop och vi ska ta oss igenom krisen tillsammans. Vi vet att det går. Framåt, ska vi, mot någonting bättre och starkare.